



Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

# Nieuwe boeken

Adoptie, daar lees je meer over...

Versie 03 jan 2022

<p><b>48. Dansende Muggen</b></p>  <p>Margo van Boven</p> <p><b>Nieuw 2022</b></p>	<p><b>Margot van Boven</b></p> <p><i>Hoe voelt het als adoptieouder om een adoptiekind te krijgen.</i></p> <p>Tallose boeken zijn er al over adoptie geschreven. Van reisverslagen van adoptieouders tot wetenschappelijke studies door deskundigen. De verslagen van ouders beschrijven meestal allerlei persoonlijke, maar ook wel de meer zakelijke aspecten rondom een adoptie. Psychologen en deskundigen zijn, beroepshalve, vooral geïnteresseerd in hoe het deze geadopteerde kinderen uiteindelijk vergaat. Nog nooit heb ik een verslag, een studie of een ander boek gelezen waarin de vraag centraal stond wat adoptie met de adoptieouders doet. Hoe voelt het om het kind van een ander te krijgen? Ik heb dit boek geschreven, omdat ik een boek als dit zelf graag vóór de komst van onze kinderen gelezen had willen hebben, zodat ik beter voorbereid was geweest op de intense gevoelens waarmee ik te maken zou krijgen.</p>	<p><b>17,55 € / 19,50 €</b></p> <p><b>Autobiografisch</b></p>
<p><b>37. Mama, ik ben niet dood.</b></p>  <p><b>Nieuw 2022</b></p>	<p><b>Mariela SR-Coline Fanon</b></p> <p><i>Het lot van Coline, ontvoerd bij haar geboorte</i></p> <p>Ik ben 34, getrouwd en moeder van twee prachtige kinderen. Ik speel graag piano en fotografie is mijn passie. Ik ben bijna net zoals iedereen. Bijna, omdat ik geadopteerd ben. Het verhaal wil dat mijn biologische moeder zo arm was dat ze mij heeft afgestaan. Dat is allesbehalve waar. Op mijn 31ste begon ik onderzoek te doen naar mijn afkomst en ontdekte ik het onvoorstelbare: ik was het slachtoffer van kinderhandel in Guatemala in de jaren 1980. In feite werd ik bij mijn geboorte ontvoerd en elf maanden lang opgesloten, voor ik werd verkocht onder het mom van een adoptie in het buitenland. Dit verhaal is het mijne, een getuigenis voor mijn kinderen en een eerbetoon aan mijn biologische ouders en mijn Belgische ouders. Het is ook een inkijk in een van de grootste adoptieschandalen ooit. Ten slotte is het mijn plicht dit verhaal te brengen voor Racines Perdues-Raíces Perdidas. Deze stichting vertegenwoordigt enkele honderden mensen die door hun adoptie te maken kregen met de gruwel van mensenhandel en die nog steeds op zoek zijn naar hun familie in Guatemala. Nunca más. Dit nooit meer.</p>	<p><b>17,90 € / 19,90 €</b></p> <p><b>Autobiografisch</b></p>
<p><b>118. Taalontwikkeling bij adoptiekinderen</b></p> 	<p><b>A. Van Den Brink</b></p> <p><i>Informatie voor adoptieouders</i></p> <p>Nederlands leren kan voor adoptiekinderen een extra uitdaging met zich meebrengen. Zij dragen immers bij aankomst hun moedertaal al in meer of mindere mate bij zich. Ook kan de taalontwikkeling anders verlopen of stagneren door problemen in de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. In deze brochure leest u meer over wat u kunt doen om uw kind te helpen. Met informatie, voorbeelden en praktische tips.</p>	<p><b>4,50 € / 4,95 €</b></p> <p><b>Informatief</b></p>
<p><b>73. Als broers en zussen</b></p> 	<p><b>Juffer - Steenstra- Popma</b></p> <p><i>Samen opgroeien in een adoptie of pleeggezin</i></p> <p>Hoe is het om als broers en zussen op te groeien in een adoptiegezin, pleeggezin of gezinshuis? In twaalf dubbelinterviews vertellen vierentwintig jongeren in de leeftijd van veertien tot twintig jaar over hun ervaringen. De verhalen en fotoportretten geven een inkijkje in hun onderlinge verbondenheid. Er is speciale aandacht voor de biologisch eigen kinderen in een adoptie- of pleeggezin. Zij komen aan het woord met hun pleegbroer of -zus of hun geadopteerde broer of zus. De verhalen laten zien dat je broers en zussen kunt zijn, maar ook broers en zussen kunt worden. De interviews met de jongeren worden gevolgd door een inhoudelijk hoofdstuk. Wat weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek over de unieke en waardevolle relatie tussen broers en zussen? Broers en zussen spelen samen, meten zich met elkaar en kunnen elkaar hulp en steun bieden. De jongeren in dit boek geven met hun persoonlijke verhalen een stem aan al die adoptie- en pleegkinderen die vergelijkbare ervaringen hebben.</p>	<p><b>13,50 € / 15,00 €</b></p> <p><b>Informatief</b></p>



Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

# Nieuwe boeken

Adoptie, daar lees je meer over...

Versie 03 jan 2022

<b>69. Lioness</b>	<b>Sue Brierley</b>	<b>18,90 € / 21,00 €</b>
	<i>Het verhaal van de adoptiemoeder van Saroo</i>	<b>waargebeurd</b>
<p>Op een klein station in India raakt de vijfjarige Saroo zijn broer kwijt en komt zo per ongeluk aan de andere kant van het enorme land terecht. Hij wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij opgroeit en gelukkig is. Wanneer Saroo bijna dertig is, gaat hij met behulp van Google Earth op zoek naar het treinstation waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. In het boek <i>Lioness</i> leest u het aangrijpende verhaal van zijn adoptiemoeder Sue. Ze groeide op als dochter van een gewelddadige alcoholist, door wiens gokproblemen het hele gezin op de rand van armoede leefde. Haar moeilijke jeugd in Tasmanië in de jaren zestig eindigde toen ze haar man John ontmoette. Samen maakten ze de keuze om kinderen in nood te adopteren. In <i>Lioness</i> vertelt Sue over haar gezin met Saroo en Mantosh en hoe zijzelf, als adoptiemoeder, Saroo's zoektocht heeft ervaren.</p>		

<b>70. Mijn lange weg naar huis + Lioness</b>	<b>Saroo &amp; Sue Brierley</b>	<b>29,99 € / 40,95 €</b>
	<i>Het verhaal van Saroo en Sue. 2 boeken voor de prijs van 1</i>	<b>waargebeurd</b>
<p><b>Speciale korting voor leden</b>  <b>Nu slechts 29,99€ voor beide boeken samen</b>  <b>Normale prijs 40,95€</b></p>	<p>Op een klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij komt helemaal alleen aan de andere kant van India in Calcutta terecht. Hij zwerft wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Saroo wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. In het andere boek <i>Lioness</i> leest u het verhaal van zijn adoptiemoeder Sue. Ze groeide op als dochter van een gewelddadige alcoholist, door wiens gokproblemen het hele gezin op de rand van armoede leefde. Haar moeilijke jeugd eindigde toen ze haar man John ontmoette. Samen maakten ze de keuze om kinderen in nood te adopteren. In <i>Lioness</i> vertelt Sue over haar gezin met Saroo en Mantosh en hoe zijzelf, als adoptiemoeder, Saroo's zoektocht heeft ervaren. Boek waarop de film "Lion" gebaseerd is.</p>	

<b>147. De jongen, de mol, de vos en het paard</b>	<b>C. Mackesy</b>	<b>18,00 € / 20,00 €</b>
	<i>Over vriendschap, liefde en jezelf zijn.</i>	<b>Levens wijsheid</b>
<p>'Wat wil jij worden als je groot bent?' vroeg de mol. 'Lief,' zei de jongen. 'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert. Een cadeau om voor jezelf te kopen, voor je partner, voor je kind, voor je ouders, voor je collega's, kortom, een boek dat bij iedereen in de boekenkast zou moeten staan om steeds weer gelezen te worden. Een boek over liefde en vriendschap, een boek dat altijd waardevol is. Heel speciaal ...</p>		

<b>144. Racisme</b>	<b>Naima Charkaoui</b>	<b>18,00 € / 20,00 €</b>
	<i>Een pleidooi voor ondersteuning van de slachtoffers van racisme.</i>	<b>Racisme</b>
<p>Er is iets vreemds aan de hand met het debat over racisme. We discusseren over arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting. We klagen het racisme van de politie aan. Dat is allemaal meer dan terecht en we moeten dat vooral blijven doen. Maar het valt op dat we het nooit over de ondersteuning van de slachtoffers hebben. Alsof je je op een levensgevaarlijk kruispunt zou beperken tot het stellen van structurele eisen voor meer verkeersveiligheid ... terwijl wie van zijn sokken wordt gereden nooit een dokter of verpleger te zien krijgt. Dit boek pleit vurig voor meer slachtoffercultuur. Want racisme doét iets met mensen, pepert Naima Charkaoui ons aan de hand van tientallen voorbeelden in. Ze reikt handvatten aan om met de gevolgen om te gaan en focust op veerkracht, weerbaarheid en hoop. 'Wanneer iemand praat, wordt het dag', schrijft uittredend kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen in zijn voorwoord. 'Deze gedachte geeft treffend mijn ervaring weer bij het lezen van dit boek.'</p>		



Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

# Nieuwe boeken

Adoptie, daar lees je meer over...

Versie 03 jan 2022

<b>117. Nu zijn we eindelijk compleet</b>	<b>Ernst Fickweiler</b>	<b>18,90 € / 21,00 €</b>
	<i>Familiekroniek over de lange zoektocht en hereniging met onze ter adoptie afgestane zoon</i>	<b>Waar gebeurd</b>
<p>In dit boek neemt de schrijver je mee in de wereld van twee mensen, die al op heel jonge leeftijd voor elkaar bestemd blijken te zijn. In hun leven komen grote ups en downs voor, zoals een zwangerschap op jeugdige leeftijd, het verplichte afstand doen, adoptie, verlies van dierbaren en natuurlijk de zoektocht en de hereniging! Het laat je zien dat je met positiviteit en doorzettingsvermogen de kracht krijgt hiermee om te gaan. Het is een boek waarin een bijzondere familie beschreven wordt. Het boek is geschreven door de bio ouders van een geadopteerde jongen en bedoeld, om hem een antwoord te geven op vragen als: 'Waar kom ik eigenlijk vandaan, waar liggen mijn roots, en welk puzzelstukje ben ik in de familie?' Een luchtig boek, zo vertelt de auteur: Misschien kom je, je eigen eigenaardigheden wel tegen, die nu ineens niet zo eigenaardig meer blijken te zijn, omdat meerdere familieleden deze eigenaardigheden allang vóór jou als eigenaardigheden hadden. En dus is het niet eens zo eigenaardig dat jij deze eigenaardigheden ook hebt. In het kort gezegd: het zou weleens genetisch bepaald kunnen zijn!</p>		

<b>1. Verhalen vol lekkers.</b>	<b>a-Buddy - Steunpunt adoptie</b>	<b>13,50 € / 15,00 €</b>
	<i>Geadopteerden delen een gerecht uit hun geboorteland</i>	<b>Adoptieverhalen</b>
<p>In 'Verhalen vol lekkers' delen verschillende geadopteerden een gerecht dat op een of andere manier gelinkt is aan hun adoptie. In het aansluitende verhaal vertellen ze waarom dat zo is. Letterlijk, verhalen vol lekkers dus! 'Verhalen vol lekkers' is het resultaat van de samenwerking tussen gemotiveerde geadopteerden waaronder Dalilla Hermans die hun recept en verhaal wilden delen. Het boek ontstond met medewerking van branding- en communicatiebureau "De Barbaren" en fotografe Eveline Boone van French Beans. Het boekje vol lekkere gerechten en mooie liefdevolle verhalen is echt een must voor al wie met adoptie te maken heeft. Daarbij wordt het boekje verkocht ten voordele van het project a-Buddy. a-Buddy heeft tot doel volwassen geadopteerden op te leiden tot buddy's en zo aan andere geadopteerden steun te kunnen bieden. Een mooi boek voor een goed doel en daarbij veel lekkere ideetjes. Geniet van de verhalen van geadopteerden en eet smakelijk.</p>		

<b>2. Pittige postkaarten van a-Buddy</b>	<b>Steunpunt Adoptie</b>	<b>9,00 € / 10,00 €</b>
	<i>Adoptie postkaarten als steun voor het a-Buddy project</i>	<b>Adoptie Postkaarten</b>
<p>Het a-Buddy project heeft tot doel volwassen geadopteerden op te leiden tot buddy's en zo aan andere geadopteerden steun te kunnen bieden met een luisterend oor en positieve boodschap. Met de opbrengst van de verkoop van deze kaartjes en het boek "Verhalen vol lekkers" (nr.1) willen de buddy's de werking van a-Buddy nog versterken om nog meer geadopteerden te kunnen helpen. Geadopteerden kunnen met a-Buddy chatten of een vaste gesprekspartner aanvragen. Elk pakket bestaat uit 5 verschillende kaartjes, we rekenen geen extra portkosten aan als u ze samen met een boek besteld.</p>		

<b>4. Een groot gezin voor mama struis</b>	<b>Jennine Staring</b>	<b>13,45 € / 14,95 €</b>
	<i>Kinderboek over liefde van ouders voor hun (adoptie) kind</i>	<b>Kinderboek 4+</b>
<p>'Eén ei,' zucht mama Struis. 'Eéntje maar ... Het lukt me niet om er nog meer te leggen.' Mama Struis kijkt er een beetje verdrietig naar. Papa Struis probeert haar te troosten. 'Dat is juist geweldig!' roept hij uit. 'Dan hebben we straks één kind. Dat is toch genoeg?' Mama Haas komt langshuppelen met haar vijf kinderen dartelend om haar heen. 'Nou, ik vind het maar weinig', lacht ze. 'En ongezellig', giechelen de kleine haasjes. Mama Struis wil graag een groot gezin. Maar hoe kan ze haar wens vervullen met maar één ei? Dit voorleesprentenboek laat zien dat de liefde van ouders voor al hun kinderen onmetelijk groot is. Of het nou de eigen kinderen betreft, pleegkinderen, adoptiekinderen of stiefkinderen.</p>		

bestellen via mail naar [vag.boeken@telenet.be](mailto:vag.boeken@telenet.be) De portkosten in België bedragen 4,50 euro bij bestelling van 1 boek, bij bestelling meerdere boeken is de portkost 6,00 euro, De korting van 10%,25% of 40% is voorbehouden voor leden VAG, lidgeld bedraagt 25,00 euro per jaar. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. Uitgebreide informatie over alle boeken op de website [www.vagadoptie.be](http://www.vagadoptie.be)