



Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

# Nieuwe boeken

Adoptie, daar lees je meer over...

02/2024

<b>70. Zij die achterbleef</b>	<b>Jean Kwok</b>	<b>€ 19,79 / € 21,99</b>
	<p><i>roman die vragen stelt over identiteit, moederschap en cultuur</i></p> <p><b>roman</b></p> <p>Jasmine Yang arriveert in New York zonder geld of familie. Ze heeft haar kleine Chinese dorpje achtergelaten toen ze haar gewelddadige echtgenoot ontvluchtte. Nu is ze hier, wanhopig op zoek naar de dochter die haar werd afgenomen bij de geboorte – een gevolg van de eenkindpolitiek. Redacteur Rebecca Whitney lijkt alles voor elkaar te hebben: een prestigieuze familie, het geld dat daarbij hoort, een carrière, een knappe man en een geadopteerde Chinese dochter van wie ze zielsveel houdt. Ze heeft zelfs een Chinese nanny ingehuurd om haar dochter de taal te leren en de balans tussen werk en familie beter te kunnen bewaren. Maar wanneer een schandaal niet alleen haar baan maar ook haar huwelijk bedreigt, begint Rebecca's perfecte leven in te storten. De wegen van de twee vrouwen zullen elkaar kruisen tijdens een reeks schokkende gebeurtenissen in een stad vol verdeeldheid.</p>	
<b>107. Mam, ik kan niet meer</b>	<b>Betty Van Brunshot</b>	<b>€ 20,65 / € 22,95</b>
	<p><i>Hoopvol boek over jeugdtrauma's en hechtingsproblemen</i></p> <p><b>autobiografisch</b></p> <p>In 1997 wordt Betty samen met haar tweelingzus Tizita geadopteerd door een Nederlands stel uit Brabant. In de jaren die volgen, nemen de ouders in totaal nog eens vier pleegkinderen op, gemotiveerd door de wens om kinderen een tweede kans te geven. Als de meisjes wat ouder zijn wordt echter duidelijk dat hun ouders het niet aankunnen. Het verstikkende, liefdeloze gedrag van vooral Betty's adoptiemoeder ontnemt de kinderen al hun gevoel van vrijheid. Het disfunctioneren van Betty's thuissituatie wordt gaandeweg erger, tot het moment dat ze zich niet langer veilig kan voelen in het gezin. Te midden van de emotionele en fysieke mishandelingen die Betty als jonge tiener moet doorstaan, maken ongewenste benaderingen van iemand uit de buurt de situatie alleen nog maar ingewikkelder. Het gevoel van machteloosheid dwingt haar uiteindelijk tot het maken van een ingrijpende keuze.</p>	
<b>110. Dit is ook China</b>	<b>Cindy Zhu Huijgen</b>	<b>€ 22,49 / € 24,99</b>
	<p><i>Een andere kijk op China</i></p> <p><b>rootsreis</b></p> <p>Huijgen werd als baby uit China geadopteerd. Uit nieuwsgierigheid naar haar geboorteland werd ze er correspondent. Met het uiterlijk waarmee ze als kind in Nederland gediscrimineerd werd, wint ze als journalist het vertrouwen van de gewone Chinees, van activist tot partijlid. Huijgen kan daardoor dicht bij het nieuws komen. Met iedere ontmoeting groeit het besef dat zij het leven had kunnen leiden van de mensen die zij in China spreekt. Ze verlangt ernaar om meer te weten te komen over haar eigen adoptiegeschiedenis. In haar geboorteplaats vindt ze antwoorden over haar afkomst. Dit boek gaat voorbij aan het beeld dat men in het Westen van China heeft, en laat zien wat het óók is: een land met ruimte voor liefde, kunst en dromen.</p>	

<b>111. Nieuw leven</b>	<b>Kathalijn Kalawati Vergeer</b>	<b>€ 19,79 / € 21,99</b>
	<p><i>humorvol verhaal over een jonge vrouw op ontdekkingsreis</i></p> <p>Wanneer begon het leven van Kathalijn nou echt? In 1988, toen ze als Kalawati in India werd geboren? In 1990, toen ze als geadopteerde naar Nederland kwam en Kathalijn werd? In 2016, toen ze haar biologische moeder vond? In 2019, toen ze ontdekte hoe ze ooit werd verwekt? Of pas eind 2023, toen ze zelf nieuw leven op de wereld zette?</p> <p>Kathalijn Kalawati Vergeer kiest zelf niet voor één van die data: op àl die dagen – en nog wat andere – begon voor haar een nieuw leven, vertelt ze in dit meeslepende, aangrijpende en vaak humorvolle verhaal over een jonge vrouw op ontdekkingsreis. Het is een kleurrijk verhaal met een boodschap die voor de meeste nuchtere lezer nog herkenbaar zal zijn: waar je ook vandaan komt, iedereen is op weg naar dezelfde bestemming: zichzelf. En hoeveel omwegen er ook zullen zijn, verdwalen kunnen we niet. Als we onderweg de kansen die we krijgen grijpen, kan om iedere hoek zomaar een Nieuw Leven beginnen.</p>	<b>autobiografisch</b>
<b>133. Feest bij Winki</b>	<b>Alice van de Geest</b>	<b>€ 12,55 / € 13,95</b>
	<p><i>vrolijk peuterverhaaltje met veel aandacht voor culturele tradities</i></p> <p>Vanavond is het groot feest. Winki helpt mee om het huis schoon te maken en te versieren. Ook Draakje moet schoon. Maar Draakje vliegt weg. Winki kan Draakje niet vinden. Tot de optocht van een grote dansende draak begint.</p>	<b>kinderboek 3+</b>



Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

# Nieuwe boeken

*Adoptie, daar lees je meer over...*

02/2024

Bestellen kan via mail naar [vag.boekendienst@gmail.com](mailto:vag.boekendienst@gmail.com) of via de webshop [www.vagadoptie.be](http://www.vagadoptie.be). De portkosten in België bedragen € 6,95. Vanaf een bestelling van € 59,95 is dit gratis. De korting is alleen voorbehouden voor leden VAG. Het lidgeld bedraagt € 30 per jaar. Bij bestellingen via de webshop wordt de korting van 10% via een boekenbon vergoed. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.